



BIONICLE®

Pak het masker





KOPAKA



POHATU



GALI





LEWA



LEGO

BIONICLE



Pas op, ze zijn terug!

Op een mysterieus eiland strijden zes elementaire helden zij aan zij met de eilandbewoners om een dreigend kwaad te verslaan. Om te slagen, moeten de helden zes oude gouden maskers verzamelen om zo maximaal gebruik te kunnen maken van al hun krachten.

TAHU – Toa van het Vuur,
Meester van het Vuur

Tahu is heetgebakerd en rooide. Hij wil altijd schitteren en denkt graag dat hij het meest heldhaftig is van alle helden. Soms raakt hij in de problemen door zijn verstrooidheid, maar op de één of andere manier staat het geluk aan zijn kant en komt hij er altijd weer bovenop.

ONUA – Toa van de Aarde,
Meester van de Aarde

Onua is nuchter en rustig. Hij brengt graag zijn tijd alleen door met mediteren onder de sterrenhemel. Hij is eigenlijk zoals een grot: kalm en diepgaand. Behalve als hij snurkt...! Hoewel Onua weinig spraakzaam is, zijn de andere helden deze slaperige reus wel gaan respecteren. Ze weten dat als hij iets zegt het er misschien lomp uitkomt, maar het een kern van waarheid en wijsheid bevat.

LEWA – Toa van de Jungle,
Meester van de Jungle

Lewa is een echte durfai. Hij praat heel snel, is grappig en avontuurlijk en raakt vaak in de problemen door zijn roekeloosheid. Zijn dubbelzijdige zwaard maakt hem niet rebellen en wordt zowel bewonderd als gehaat door de andere helden. Aan de ene kant ontdekt Lewa altijd nieuwe mogelijkheden, maar aan de andere kant veroorzaken die soms een hoop nieuwe problemen!

KOPAKA – Toa van het Ijs, Meester van het Ijs

Kopaka is grootmoedig en gereserveerd. Hij is een enorme perfectionist en wil te allen tijde "het juiste" doen. Daardoor komt hij bij anderen soms wat stijfjes en zelfs koud over. Gelukkig zorgen zijn onhandigheid en totale gebrek aan richtingsgevoel ervoor dat de andere helden beseffen dat Kopaka ook maar een gewone Toa is, net als zij.

GALI – Toa van het Water,
Meesteres van het Water

Gali is vriendelijk en rustig. Maar als het nodig is, kan ze even fel zijn als een woeste oceaan. Ze verafschuwt onrechtvaardigheid en doet altijd haar uiterste best om anderen te helpen. Door Gali's zachte aard is ze het meest geliefd van alle helden. Ze is gul en een goede luisteraar en vriendin. Er is wel één minpuntje: ze kan echt geen moppen vertellen!

POHATU – Toa van het Gesteente,
Meester van het Gesteente

Pohatu is onbuigzaam en kent geen vrees. Hij geeft nooit op en is misschien wel de taaieste van alle helden. Vastberaden en koppig treedt Pohatu naar voren als de onbevreesde leider van de helden. Nu ja, bijna onbevreesd. Pohatu houdt NIET van het donker.